

## BRIDGEREIS NAAR ZWARTSLUIS

Als kers op de taart van het afgelopen bridgeseizoen 2022-2023 hebben we weer een bridgereis gemaakt. Deze keer naar naar het pittoreske Zwartsluis, gelegen in het waterrijke gebied van de Overijsselse Weerribben. We logeerden in het hotel “Zwartewater”, een prima hotel gelegen aan het water en met zorg uitgezocht door Roelie en Sammo Wesseling. Een uitstekende keus want de kamers waren netjes en schoon. Het ontbijtbuffet was uitstekend en royaal, van croissants en pannenkoeken en alles daar tussenin.

Prima om de dag goed te beginnen.

Na het ontbijt kon ieder zijn eigen keuze maken voor de invulling van de dag. Sommigen hadden de fiets meegenomen om een goed beeld van de fraaie omgeving te krijgen. En uiteraard waren er mooie wandelroutes, om uitstapjes te maken naar de omliggende plaatsen, gelegen aan de vroegere Zuiderzee. En voor de liefhebbers, een pondje paling kopen kan daar nog steeds.

En Zwartsluis zelf is bij de ouderen onder ons nog ondermeer bekend van het “scepje Buisman” in de koffie. Destijds een gewilde smaakversterker in de koffie.

Om 17.45 uur gingen we aan tafel voor het diner, een rijkelijk gevarieerd diner waar werkelijk van alles op tafel kwam, van kikkerbilletjes tot kangoeroevlees. Daarna om 19.30 uur gingen we uiteraard voor het hoofddoel, nl. briden. We waren met 28 personen, dus 14 koppels. Bridge kent uiteraard winnaars en verliezers. En de auteur van dit verhaal mocht zich tot twee keer toe verheugen op de poedelprijs.

Het grappige is dat wij, mijn partner en ik, werden “beloond” voor onze inspanningen met een doos chocolade en een zak toffees.

Na de bridge gingen we nog even gezellig borrelen en de dag was weer voorbij. Voor we het beseften was het alweer woensdag en tijd om de thuisreis te aanvaarden.

Het was een zeer geslaagde bridgereis en namens alle deelnemers veel dank aan Roelie en Sammo Wesseling voor het werk dat zij aan deze bridgereis hebben besteed. En oh ja, ook veel dank aan Johan Booy, onze strenge maar rechtvaardige arbiter, die de digitale werkzaamheden in goede banen leidde. En de leden die dit lezen, denken nu natuurlijk, wat is dat gezellig geweest.

Daar wil ik volgend jaar ook bij zijn!

En dat kan uiteraard. Tegen die tijd even opgeven bij Roelie en Sammo Wesseling.